

Biografnoter

ved Niels Erik Nordmand Møller

Fortalt af Oline Jensen, søster til Peder Møller

Bedstemor Christine!

=====

Oldefar Johannes, norsk sømand, strandede ved Agger og som TAK skænkede han et kirkeskib til Agger kirke. "Christine" i 1841 som tak. *Magrede*

I Agger mødte han syptigen Mette, de bosatte sig i en by, der hed Helle i Ejde Sogn i Norge. Derfra fik de efternavnet Helle.

Da Mette var blevet enke, rejste hun til Danmark med sine 5 børn. En søn boede i København og var portner, var gift og havde 2 sønner, Peder Normann blev fisker på Venø, var gift med Maren, de fik ingen børn. Anton var sømand og kom ikke hjem igen. Oldemor fortalte min mor, at det var 30 år siden, hun havde hørt fra ham.

Oldemor døde, da min mor var 8 år. - Min mor og far var fætter og kusine, og begge kaldt op efter Anton. - Johan Martin Helle, min morfar, gift med Kirsten Andersen, og de fik børnene Andreas, Mette og Antomine Christine.

Morfar døde af hedeslag i en mergelgrav den 27. juni (Syvsoverdag) 1878. 28 år Mor fattedes (manglede) 12 dage i 1/2 år, mor var født den 8. januar. Vores farmor Christine, født 23.3. ca. 1839, gift med Andreas Frederik Poulsen, født 15. juni 1846 - død i juni 1935 - 89 år. *Andreas*

Johan Martin og Kirsten, Andreas og Christine havde dobbelt bryllup i Ydby kirke 5. november 1873. Andreas dansede hele natten i skjorteærmer i Dover gamle skole.

Vore oldeforældre er Poul kaldet Møller, fordi han var møller i Lille Ry Mølle, og gift med Frederikke Thorning. Poul havde en søster Gertrud. Christian Løgstrup og Maren Hede er to navne, som far nævnte, det er måske Pouls forældre.

Bedsteforældrene Christine og Andreas fik børnene:

Frederikke, født i 1874, gift med Jens Frandsen. De fik 3 børn: Anna, Christine og Jensine. Jens Frandsen døde, før Jensine blev født.

Anton, født i 1876, gift med sin kusine Antomine, født i 1878. De fik 6 børn: Kristine, født 1906, - Johan Martin, født 1908, - Kirsten, født 1909, - Andreas Frederik, født 1911, - Peder Normann, født 1913, Oline Frederikke, født 1920.

Mette, gift med Peder Christian, kaldet Marienborg efter ejendommen, de boede i. De fik ingen børn.

Marie var ugift og døde hos hendes bror Martin Møller i Gjern.

Anna Jensine, gift med Niels Andersen, de fik 3 børn: Anders Christian, Svend Aage og Andrea. Onkel Niels døde, da min mor lå i barselseng efter mig i 1920. Faster Sine (som vi kaldte hende) var en dygtig syerske. 3 uger efter Andrea's konfirmation rejste de til Canada, ca. 1928, Anders Christian og Svend var rejst et par år før.

Peder Harpøth, gift med Kathrine, de fik 6 børn: Carl, Christian, Edith, Alfred, Anna og Johannes.

Johan Martin, gift med Oline Olesen fra Venø, - de fik børnene Andreas, født ?, - Helene, født 1916. - De døde begge som små. Den ene blev 3 mdr. og den anden få timer gammel. Oline var gravid og døde af den spanske syge ca. 1919. - Navnet Møller fik de efter ansøgning om at slette Poulsen. - Far havde læst i avisen, at det var gratis at få navneforandring, og da de aldrig blev kaldt andet end Møller, lå det lige for.

Bedstefar Andreas Frederik Poulsen var gardist i 1870. Han skulle hjemsendes den 27. sep. - Han var på vagt den sidste nat, altså den nat Kong Christian den X blev født. Om morgenen blev det meddelt, at der i nat var født en Prins, som var Danmarks vordende Konge.

Hjemsendelsen foregik med skib fra København. På grund af tåge blev de liggende ude ved fortet. Soldaterne blev urolige - enten skulle de sejle, ellers ville de til København. De sejlede med tågehornet igang hele tiden. De blev påsejlet af en tysk Kreaturdamper, der blev et stort hul i den ene side, da Tyskerne trak sig tilbage. Kaptajnen kommanderede alle mand over i den anden side, nogle stod i vand til knæene, og andre til bæltestedet, så gik det langsomt tilbage til København. Kaptajnen sagde: "Havde det ikke været soldater, som var vant til at lystre, havde De gået under. Skibet blev krænget så meget over, at hullet var oven vande. Hvordan bedstefar kom hjem, melder historien ikke om - (måske besøgte han sin madkæreste???)

Dengang bedstefar var til 50 års gardejubilæum, hilste Kong Christian på dem alle, og spurgte Bedstefar: "Hvordan går det?" Bedstefar svarede, at det ikke var så godt som for 50 år siden, hvortil kongen sagde: "Da var jeg ikke født", Bedstefar sagde så: "Jeg vil gøre HANS MAJESTÆT opmærksom på, at jeg stod vagt den nat, han blev født. Kongen sagde, mange har jeg hilst på, men aldrig tænkt at skulle hilse på den soldat, der var den første, der hilste på mig. Det var bedstefar meget stolt af.

Andreas Frederik Poulsen

Gardist og stod vagt 26. september 1870



Andreas Frederik Poulsen stod vagt på dagen 26. september 1870, hvor Kong Christian den tiende, konge af Danmark 1912 - 1947, blev født og døbt navnet:

Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm