

Besøger København 1. juli 2011 ved samvær med børnebørn kadet Rasmus og gardist Asger



Fra venstre: farmor og mormor, kadet Rasmus og gardist Asger
Foto: af morfar

For daglige pendlere mellem København og andet sted i provinsen, er et ophold i København af ca. 6-timers varighed nok kun et brik i den daglige arbejds cyklus.

Men for andre - som kun besøger København få gange i sit liv, kan et sådant ophold af ca. 6 timers varighed være en stor oplevelse, for at se steder som kun er kendte gennem historien, eller øvrige overleveringer.

Efter nogen tids planlægning, gik turen så til København den 1. juli 2011 hvor hovedtemaet var, for at besøge to af vore børnebørn Rasmus og Asger, som begge for tiden udfører militærtjeneste og er boende i København.

Den 1. juli var tilpasset i anledning for, at Asger for tiden udfører tjeneste ved livgarden og skulle denne dag stå på et af sine sidste vagter, på Alienborg, hvor vi så overværede denne vagtskifte.

Sammen med Rasmus og Asgers far og farmor, kørte vi så til København for at besøge drengene. Deres mor kunne ikke være med, da hun for denne dag forlængst havde tilmeldt sig for billedophæng, af egne værker, med billeder for udstilling i Brande.

Besøgssteder i København

Første stop var ved Amalienborg, hvor vi i god tid var fremmødt til vagtskifte kl. 12, og hertil opnå god plads for overværelse af vagtskifte ceremonien.

Som noget nyt, ikke prøvet det før, fik jeg for det meste af vagtskifte ceremonien ret gode filmklip. Føler mig overbevist for, at Asger senere igennem sit liv kan få glæde ved gensyn af vagtskifte ceremonien, fra sin tid ved livgarden.

Ligeledes fik jeg også lidt nogenlunde stilbilleder herfra. Stort set lignende andre og tidligere foto ved samme opstillinger.

Asger har kun 1 måned tilbage af sin tjenestid med muligvis kun en gardevagt tilbage, så det var faktisk sidste ud kald for at overvære oplevelsen.

Udenfor tjenestetid, bor Asger ved en tilbygning til Rosenborg Slot.

Rosenborg blev brugt som kongebolig frem til ca. 1720, og er nu museum over mange af fortidens kongesamlinger.

Efter vagtskifte ceremonien gik vi en tur til springvandet ved Amaliehaven. Optog herved lidt billeder, samt et mindre filmklip af springvandet, som ligeså blev nogenlunde vellykket.

Spiser i Nyhavn

Rasmus – som vist på billedet, gør for tiden tjeneste ved Hærens Officersskole, havde i dagens anledning et par fritimer, og deltog herved under vagtskifte ceremonien, samt for lidt tid herefter med henvisning til et spisested i Nyhavn. Efter en tids pladssøgning fandt vi et sted, hvor vi hver især nød et godt fiskefelet.

Rasmus deltog ikke ved spisning, da han havde andre gøremål for dagen.

Dagens liv i Nyhavn, forekom sikkert som det ellers velkendte liv i dette miljø, med hyggeligt havne værthus atmosfære.

Efter spisebesøget i Nyhavn nød vi en ét-times havnerundfartssejltur. Da de sejlture er individuelt velkendte, så ikke herved større referat herom. Men for os var det en stor oplevelse, da man herunder bliver guidet gennem historiske seværdigheder, samt de mange kendte virksomheds anliggende, fra en anden synsvinkel end dem som ses fra ”gaden” og over andre mediekilder.

Besøger Kastellet

Som nævnt, gør Rasmus tjeneste ved Hærens Officersskole, men bor udenfor tjenestetid ved Kastellet, som vi efter sejlturen kører hen at besøge. Efter aftale var Rasmus i tjeneste og kunne derfor ikke træffes hjemme på Kastellet.

Vedr. Kastellet kan kort herom nævnes, at det er et militært område med begrænset offentlig adgang.

Kastellet er et af Forsvarets markante historiske bygningsværker. Det blev anlagt i 1662-1664 som afslutning på Københavns bybefæstning.

I dag fungerer Kastellet som en moderne arbejdsplads for flere hundrede mennesker.

Efter rundtur og besøg på volden herved, var tiden nu inde for turen hjemad.

Hærens Officersskole

Hjemturen forekom ad vejen forbi Rosenborg Slot og Hærens Officersskole, hvor vi gør kort ophold for at se de steder hvor drengene befinder sig ved, under og efter dagligdagens gerninger.

Hærens Officersskole (HO), er den skole hvor alle officerer i den danske hær uddannes.

Som sådan er ungdommen medvirkende for en god oplevelse, som kan gøre bedsteforældre en god oplevelse rigere.

Pas godt på jer selv - for jer og jeres kammerater, er livet for kostbart til at gå tabt, ved den af alverdens ufred som hersker!

Tak for en dejlig dag - for samvær ved Mormor og Morfar

Diverse foto og filmklip vises ikke herved, men kan efter aftale afhentes, eller tilsendes mod betaling for egen USB-nøgle.

Filmklip kræver ”Quick Time Player” program for åbning: [Kontakt](#) [Index](#)