

# Hans Andersen

## Liv - virke og gøremål igennem årene.



*Hans Andersen - Aulum*

### **Livet i dagligdagen**

For medvirken til at præge dagligdagens bybillede i Aulum, har den nu snart 80 årige Hans Andersen været medvirkende igennem mange år. Dette kan være på cykel, til fods eller i et af byens supermarkeder, samt ved festlige lejligheder, samt ved flere af de mange aktivitetsudførelser for seniorer, som her forekommer.

Hans er ikke manden som blot fordriver tiden med tommeltotrulning. Han er en mand som med sit lune og gode humør er medvirkende til at sprede livsglæde iblandt det folkefærd han befinder sig iblandt.

Da Hans, med familie, har været bosiddende i Aulum siden 1953, er han herfor et godt kendt person af byens borgere, ligesom han herved med interesse har fulgt den store byudvikling som her igennem årene siden da, er forekommen.

Hans var i en del år byens mælkeemand, med udkørsel af mælk fra Ljørring Mejeri, og købte senere selv ismejeri og mælkeudsalg i Danmarksgade 45, i Aulum.

### **Besøger Hans Andersen**

Hans Andersen er for 14 dage siden indflyttet i ny lejlighed, i det nyopførte boligkompleks på torvet i Aulum, under adressen Østergaardsallé 7, 1s. dør 7, fra sin tidligere andelsbolig på Irisvej i Aulum.

Han har derfor endnu ikke helt fået sin indretning på plads, efter sine forventede ønsker. Hans har igennem årene levet livet i takt med tidernes udvikling og taget imod de udfordringer som denne nu kunne byde på af godt og ondt.

### **Hans Andersen kommer til Verden**

Hans er født i 1925, i et arbejderhjem i Vejlbj på Fyn. Herom fortælles, at jordmoderen i snestorm kom kørende i kane, for at få Hans bragt til verden.

Her er han af Anne og Anders Andersen det 10. - af en børnefolk på 12.



Hans sin barndomshjem var et socialdemokratisk præget arbejderhjem, ved at hans far Anders Andersen havde fodermesterpladser på flere forskellige større gårde på Fyn, igennem årene 1928-34. Ligesom han igennem ca. 20 år var partiforeningsformand for socialdemokratiet i Lumby-Stige partiforening.

Anders Andersen er født i 1883 og blev 78 år gammel.

*Anders Andersen imellem børnebørn Alex og Knud Erik Andersen, børn af Hans Andersen.*

Ligeledes var Hans sin mor Anne, kontorbestyrer for DAF (Dansk Arbejdsmands Forbund) i ca. 20 år, i samme kommune.

Anne døde som 63-årig.

Sammen med sine forældre, har Hans igennem årene flyttet flere gange, da det på den tid ikke var usædvanligt at flytte ret ofte, eftersom arbejdspladser tilbød sig. Han har derfor gået i 4 forskellige skoler, som først var i Katterød ved Fåborg - Søllinge - Davinge og sidst i Lumby skole, hvorfra han blev konfirmeret.

Ved sidste skole hed skolelæreren Lesly Sørensen, som var far til den senere kendte landsholds fodboldspiller Jørgen Lesly, som var så hårdt sparkende til fodbold, at kunne skyde mål fra midtbane.



*Svend Andersen. - Bror til Hans Andersen*

### **Årene efter konfirmation.**

Kort efter konfirmationen flyttede familien til Lumby Tårup, som var knap 500 m. fra Beldringe flyveplads, som da var tysk militærflyveplads, hvorpå var forbudt område og med adgang forbudt skilte.

Under en tilbagevej fra en tur i Odense blev Hans stoppet af tyske soldater herfra, ved mistanke for at have været medvirkende til at plyndre tyskernes pengekasse fra deres lønningskontor. Ved forevisning af legitimationskort fik han dog lov at fortsætte sin hjemfærd.

Tyske soldater herfra gik megen tiggergang rundt i byen for at tigge, eller for småbeløb købe fødevarerproviant, som for det meste var kødvarer, som menes var på grund af rationeringer af fødevarer på kasernen.

Hans har nu opnået alderen hvor han flytter hjemmefra og i nogen tid indtil værnepligtalderen, har han flere forskellige tjenestepladser ved landbruget. Sin første tjenesteplads fik Hans hos en kreaturhandler, som han ret ofte ved jumbekørsel var med ude at handle, for at skulle holde ved hesten, imedens handelsmanden afgjorde sine kreaturhandel. Under en sådan tur gjorde Hans sig ikke særlig populært hos handelsmanden, ved til en køber af en ko at nævne koen var trepattet. Så handelsmanden måtte give et betydeligt afslag på denne handel.

Hans blev herfor gjort opmærksomt på, at han fremover ikke skulle indblande sig, når der skulle udføres kreaturhandler.

Sin næste tjenesteplads, forlod Hans i utide ved at husbond forlangte at han skulle passe husets unger når husbondparret her, skulle i byen.

Hans gjorde herfor kort proces, med færdigt arbejde i denne plads.

Han henvendte sig herefter til et og på den tids fæstekontorer, som skaffede ham omgående et nyt tjenesteplads.

Ved et efterfølgende tjenesteplads, havde Hans et godt forhold til husbondparret, hvorved denne medsendte ham madpakke på fridage, udenfor tjenestepladsen.

Dette var ellers ikke normalt, men Hans er senere kommen til denne begrundelse herfor, at dette var i krigsårene med maderationering, hvor rationeringen tilfaldt det sted man opholdt sig, og for ikke dette skulle komme andre munde til gode end den berettede herfor. Herfor glemmer Hans dem aldrig.

For frihed under tjenestepladser ved landbruget, var det ikke anderledes for Hans, end hvad på den tid var skik og brug for alle andre tjenestefolk ved landbruget. Der var stort set ikke fritid.

Normalt var man fæstet med frihed til hver anden søndag, men blev i de fleste tilfælde ikke før denne søndag middag, da der søndag formiddage ofte var lidt forskelligt søndagspligter som først skulle udføres. Dette kunne være som feje gårdspladser, smøre landbrugsvogne, eller udføre forskellige forberedelser til næste uges gerninger.

Som sådan var betingelserne for den tids tjenestefolk ved landbruget.

## Hans søger nye udfordringer



*Hans cykler sig en tur*



*"Skovbylejren" – bag pigtrådsafspærring*

Efter krigens afslutning i 1945 reflekterte Hans på en annoncesøgning efter CB og tilmeldte sig så hertil.

Som CB får han boligophold i rådhuskælder i Bogense, men bliver senere flyttet til Skovby hvor han her indgår i vagten ved dennes flygtningelejr.

Som vagt ved denne flygtningelejr havde Hans mange sjove oplevelser, som var ved bl.a. kortspil og de tyske piger, som det var strafbart at snakke med og hvorved enkelte også blev taget på fersk gerning, og herefter afvist fra tjenesten.

Enkelte små korrespondance med små breve forekom dog herimellem.



*Mg. 539 Andersen  
4. Kompagni – 4. Deling*



*Parade ved 5. Bataljon – Odense Kaserne*

1. november 1946 bliver Hans indkaldt til infanterist på Odense Kaserne. Han var her i ca. 3 mdr. og bliver så overflyttet til "Lydersholmlejren" ved Tønder, hvorved hovedopgaven var som grænsevagt.

Ved tiden i Tønder havde Hans den oplevelse ved en aften at have været i byen, så ikke nå bussen for hjemtransport herfra og måtte så gå den lange tilbage som var ca. 12 km. - som tog halvanden time.

For denne forseelse kostede det 3 dages vagtarrest.

Tiden ved militæret var da 1 år.

Fra sin værnepligtstid har Hans mange gode og sjove minder, ligesom han fra den tid har en del billeder af soldaterkammerater i forskellige situationer. Enkelte herfra medtages ved denne beskrivelse.



*Indgangsvagt ved Lydersholmlejren*



*Parade i anledning af Kong Christian den X død*



*4. Deling holder middagspause  
Hans er nr. 3 fra venstre*



*4. Deling holder afslapning  
Hans er stående yders th. uden hue.*



*4 Deling - Hans stående øverst til højre*

### **Ny tid begynder**

Efter aftjent værnepligt får Hans atter en tjenesteplass ved landbruget, som denne gang er ved godset "Julsminde" i Skjærbæk, og var herved i 2 år.

I den tid kommer han herved til at kende Mary Jensen, som er fra Hodsager. Sammen flytter de til hendes hjemegn som er på Aulum-Hodsager egnen, hvor han får endnu en tjenesteplass ved landbrug som er hos Peder Jensen "Foldager" i Ørre sogn.

Efter en tid i "Foldager" får Hans arbejde på Visgård Teglværk, hvorved han var i to sommerperioder, da denne teglværk kun udførte teglværksproduktion i sommerperioden. Ved teglværket, som var et mindre teglværk med 5-6 ansatte i produktionstiden, havde Hans til opgave at grave og fylde ler på tipvogne, samt sætte sten fra stenpressemaskine og op på tørrehylder, hvorfra andre så satte stenene i brændeovnene.

Tipvogne blev fra lergraven trukket op med et spil, drevet ved håndkraft. Tilbagetur ud i lergraven var ved håndskub, som godt kunne gå stærkt, da det nu var nedad.

Opgaver vedrørende de forskellige arbejdsprocesser på teglværket blev udført på skift iblandt de ansatte som var til rådighed herfor.

I vinterperioden var han så ansat ved dræningsarbejde og grøftegravning herved.

Under sit arbejde i drængrøfter kunne han muntert fortælle om en meget særpræget arbejder, som altid kørte rundt på cykel enten der var luft i hjul eller ej, ligesom han altid medbragte en skuldertaske som han aldrig havde tid til at lægge fra sig, denne fløj rundt på ryg og mave alt efter hans bevægelser, og så skråede han tobak.

Han var en dygtig og behagelig arbejdskollega, men var en meget særpræget person.



*Hans gifter sig i 1953 med  
Mary Jensen, fra Hodsager.*



*Vægesamling over efterkommere  
af Mary og Hans Andersen*

### **Var i en del år mælkeemand i Aulum.**

Hans og Mary gifter sig i 1953 og får deres første bosted i lejlighed, ved et hus under navnet "Bikuben" på Holstebrovej i Aulum.

Efter en tid begyndte han så som mælkehandler, med udkørsel for Ljørring Mejeri og ud i Aulum by. Denne job varede i 4 år.

Herefter købte han hus, Danmarksgade 45 med mælkeudsalg i Aulum. Herved oprettede han ismejeri og mælkeudsalg.

Ved overtagelse af dette, havde den tidligere ejer en hest og en mælkevogn som han ville medsælge. Dette kom en hestehandler i byen for øre, som så blandede sig ved at hverken hest eller vogn var hans, og kunne ikke medsælges. Men Hans blev tilbudt at låne det.

Den tidligere mælkeemand mente, at have lånt det i så mange år at det nu var bleven hans ejendom og godt kunne sælge det. Men sådan blev det ikke i denne omgang.

Da større købmandskæder og supermarkeder i de år, nu begynder at skyde op og indføre mælkehandel, ligesom herved langsomt begynder at nedbryde de små specialforretninger, vælger Hans efter 4 år som mælkehandler og mælkeudsalg, at sælge huset med det tilhørende mælkeudsalgsforretning.

Igennem sin nu flerårige mælkehandlepoke, fik Hans Andersen herved en stor berøringsflade til byen og dens borgere, såvel ung som gammel.

Herved fik han stor føling med af hvad som rørte sig af stort og småt, ondt og godt iblandt sin oparbejdede kundekreds.



*Danmarksgade 45 – Aulum.  
Mælkeudsalg i kælder.*



*Hans Andersens mælkebil. Stående herved er  
Grethe, svigerinde til Hans Andersen.*

### **Bliver nu slagteriarbejder.**

Hans Andersen bliver nu efter sine år som mælkehandler ansat som medarbejder på Herning Svineslagteri. Herved udførte han job som servicemand og udførte som sådan, af hvad som herved forekom af forefaldende arbejde ved sådant. Et selvstændigt job som Hans befandt sig godt ved.

Ved denne arbejdsplads på Herning Svineslagteri var Hans Andersen ansat i 17 år, og som herved blev hans sidste arbejdsplads, på arbejdsmarkedet, da han herfra gik på efterløn i 1985.

Udover at nævne, at havde gode år på svineslagteri, omtaler Hans ikke særlige benævnelse fra den tid, da han skønner, at være slagteriarbejder er på lige fod under samme vilkår, som alle andre slagteriarbejder.

Vedrørende set og sket igennem årene på Herning Svineslagteri, henviser Hans til et NNF 100 års jubilæumsskrift 1898-1998, som er en ret fyldestgørende beskrivelse, samt med gode foto af slagteriarbejders forskellige oplevelser på slagteriet igennem de år. Hans er ikke omtalt i dette jubilæumsskrift.

### **Sine rejser.**

Hans har sammen med sin kone Mary rejst en del igennem årene. Sammen har de været på rejse til Tyskland – Holland – Schweiz – Norge – Sverige og Bornholm 5 gange. Af samtlige rejser nævner han Bornholm som for værende den meste oplevelsesrige rejsemål.



**Sin tredje alder**

Hans lever nu sin tredje alder ved aktivt deltagelse, ved mange af de fritidsaktiviteter som forekommer for ældre mennesker.

Hans havde den sorg at miste sin kone Mary i året 2004.

Hans og Mary har sammen 4 børn og 14 børnebørn, hvor han nu som enkemand har megen glæde af, ligesom der hertil også går megen tid for samvær med.

Som sådan og herved fortalt af Hans Andersen, Aulum, har han med sine mange forskellige gøremål igennem livet, levet et godt liv – med liv, virke og gøremål igennem årene.